

Gedicht door Sophia Helmus, één van de winnaars in 2011 van de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei, die elk jaar gehouden wordt onder jongeren van 15-19 jaar, georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Gelezen door Wouter van Zwieten, voorzitter studentenvereniging Taste

Stille wereld

Rijen van stilte
In nette kleren
Het weer zien
Van verdriet
Druppels die op de grond vallen
Onhoorbaar
Een weggevlagen vogel

Een paar jaar geleden
Het ruiken van kruit
Het zien van puin
En het zien van afscheid
Ineens stop
Vrijheid
Een nieuw woord

Tranen van blijdschap
Tranen van afscheid
Rijen van stilte
2 minuten
Wereld stil
2 minuten
Staat de wereld stil