

'DE STILTE SPREEKT' GESCHREVEN DOOR CHARLOTTE FONTIJNE, WINNARES
GEDICHTENWEDSTRIJD 2012, VOORGEDRAGEN DOOR DANIËL JANSON,
VOORZITTER A.S.V. TASTE

Hoorde u het?
Toeschouwer op de bank
Hoorde jij het net?
Kindje aan je papa's hand

Zij die het horen,
Luisteren
Heb je gevonden waar het ontspringt?
Alleen,
Hoor je hen fluisteren
Terwijl, nu wij tezamen
Hun spreken harder klinkt

Men zegt: 'Twee minuten is het stil'
Zo heb ik ze nooit beleefd
Stilte is als er mensen zwijgen
Maar elk van deze stemmen leeft

Ik hoorde in de stilte geen zwijgen
Een soldaat sprak tegen mij
Over liefde voor zijn gezin
Hoe hij van hen houdt
Zijn stem klonk vredig en blij

Die mevrouw hoorde net geen zwijgen
Een stilte allerminst
De stem van haar grootvader sprak
Hoe trots hij op haar is
Zijn stem,
Van binnenin

Zij die niet geluisterd hebben,
Hebben niet gehoord

Maar, het hindert niet
Luisteren kan altijd
Hun stemmen klinken voort.