

Gedicht voorgedragen door Wouter Hottenhuis, voorzitter A.S.V.  
Taste, geschreven door Wendeline Braaksma

Twee Minuten

Twee minuten terug denken  
herdenken  
meeleven met de slachtoffers  
op een plek  
waar we geen oorlog willen kennen  
Twee minuten terug denken  
bedenken  
Hoe het voor hen was

Twee minuten stilte  
om te laten zien  
wat het voor ons betekent  
dat wij  
vrijheid kennen

Twee minuten stilte  
op een plek  
waar  
vrijheid is