

Gedicht voorgedragen en geschreven door Sara Mikula, junior Stadsdichter van Enschede

Herdenking

Enschede is vrij,
het is voorbij.
De koude nachten,
alleen maar wachten.
Bang zijn van de pijn.
Die je zal hebben, als je
iemand verliest.
Dat is er nu niet meer.

Op 1 april is het gebeurd.
De oude tijden zijn verscheurd.
De soldaten
die voor ons hebben gestreden,
zijn geen bekendheden,
maar wel helden,
die op slagvelden
hebben gestreden.

De entree van de vrede
is betreden,
lang geleden,
vol hardheden.
De strijd is voorbij,
we zijn allemaal vrij.