

Dodenherdenking!

Zo lang geleden  
zo ver weg  
alleen met mijn voorstellingsvermogen  
kan ik mij een beeld vormen  
ik ken het zelf niet  
oorlog,  
hongersnood,  
echte ellende en pijn  
ook niet van het afgesneden zijn  
van het verliezen van dierbaren  
door oorlogsgeweld  
wel weet ik wat houden van is  
en hoe het voelt als je een dierbare verliest  
verlies en pijn waar niemand voor kiest  
goed om te herdenken hier op 4 mei  
al die gesneuvelden  
voor mij bij leven onbekend  
maar in het gemis dat ze achterlieten  
ook door mij herkend

*Githe Seegers, Junior Stadsdichter van Enschede*